



R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Pelgrim in kerk en wereld

Mededelingenblad voor de Immanuel- en H. Bernardusparochie

Mei - Juni 2024



'Samen bidden bij Maria'

Op dinsdag **28 mei** wordt gezamenlijk de Rozenkrans gebeden om **14.00** uur in de H. Jacobus de Meerdere kerk te **Fijnaart**. Ook te volgen via Kerk TV op onze website www.immanuel-parochie.eu

Uitnodiging informatiebijeenkomsten Cluster Oost Immanuelparochie

n.a.v. de bekendmaking dat er, na 24 november 2024, een einde komt aan de weekendvieringen in de H. Bartholomeuskerk van Zevenbergschen Hoek, worden de parochianen van cluster Oost uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op **donderdag 30 mei 2024** of op **dinsdag 11 juni 2024** om **19.30 uur** in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek. Zij kunnen dan reageren op het besluit en vragen stellen. Het parochiebestuur en de leden van de PKC Oost zullen daarbij aanwezig zijn.

Zondag van de diaconie: 2 juni

Op deze zondag, die samenvalt met Sacramentszondag, een hoogfeest waarin de waarde en betekenis van de eucharistie centraal staan, willen we op allerlei manieren in beide parochies aandacht geven aan diaconie. Uit het vieren van de eucharistie vloeit onlosmakelijk diaconie voort. Zo zal er achterin de kerken een

*Als we brood breken in Zijn Naam
stellen we Hem present*



paneel ingericht zijn waarop zichtbaar is wat er op diaconaal gebied allemaal in onze parochies gebeurt. De **Caritascollecte** op deze zondag is bestemd ter ondersteuning van de diaconie en caritas vanuit het bisdom Breda. Naast de Caritascollecte willen we graag eenieder bewegen om **houdbare producten mee te brengen naar de kerk voor de Voedselbank**: als gelovigen zijn we allemaal geroepen tot een houding van barmhartigheid en naastenliefde. We hopen dat velen onder u hier gehoor aan zullen geven.

In de Bernardusparochie zal er op deze zondag weer een **Rozenactie** plaatsvinden: aan het eind van de viering worden dan een aantal rozen gezegend door de voorganger, rozen die kerkbezoekers kunnen meenemen en cadeau geven aan iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken.

Gezinsmiddag zondag 2 juni (14 – 18 uur)

Een pelgrim... wat is dat? Hij/zij beleeft de tijd op een heel andere manier. Hoe?

Daar gaan we samen achter proberen te komen.

Door het maken van een korte pelgrimswandeling door Oud-Gastel.

Op een aantal plaatsen houden we halt en ontdekken spelenderwijs wat het is om als echte 'pelgrims' de tijd te beleven. Het belooft een leuke en gezellige middag voor jong en minder jong uit heel de Immanuel- en Bernardusparochie te worden.

De middag sluiten we af met een lekkere kop soep en een broodje!!! *Iedereen is welkom ook opa's en oma's!* Laat weten dat je komt (liefst vóór 28 mei):

projectmedewerker@bernardusparochie.nl

De laatste praktische info komt dan jouw kant op 😊



H. Hartviering Langeweg

Op **zaterdag 8 juni** in de late namiddag komen we samen en gaan op een leuke en creatieve manier aan de slag met het feest van het H. Hart van Jezus. Het is ook de terugkombijeenkomst van de eerste communicanten van de Immanuelparochie.

We zorgen ook voor iets lekkers te eten. Aansluitend houden we de H. Hartviering om 19 uur (bij goed weer) in de tuin, hierbij zijn alle kinderen en hun gezinnen welkom!

Locatie: Tuin Emmaus Langeweg

Info: projectmedewerker@bernardusparochie.nl



Het Jaar rond

Dit initiatief is bedoeld om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk worden gesproken: woorden in de liturgie, het woord van God in de Bijbel.

Data: **6 en 20 juni; 4 en 11 juli**; tijdstip: 11.00 uur - 12.00 uur.

Locatie: in de zijruimte in de Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart

Contactpersoon: diaken Michaël Bastiaansen, tel: 06 46 34 11 38,

michaelbastiaansen@kpnmail.nl



Franciscusgroep: De heilige Antonius (1195-1231)

Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomer kijken en luisteren we naar het leven van de heilige Antonius. Hoe wordt hij afgebeeld en welke devoties zijn aan hem verbonden?

Vrijdag 14 juni om 19.30 uur in de Cuyperszaal te Oudenbosch.

Theater in de kerk in ZEVENBERGEN – *Bartimeus ontmoet Jezus*

Op **zaterdag 15 juni** belooft het een actieve en inspirerende dag te worden in Zevenbergen: in een dag tijd zal er het theaterstuk worden ingeoeffend en 's avonds worden opgevoerd.

Jongeren vanaf 9 jaar tot ... zijn meer dan welkom om deel te nemen en mee te werken aan dit project! Info en aanmelden kan bij Anneke Wijne:

f.s.a.wijne@hotmail.com



Samen aan tafel: 16 juni

Op zondag 16 juni 2024 staat er rond 12.00 uur weer een lekkere lunch klaar in het Bartholomeüshuis. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten.

Tijdstip: 12.00-13.30 uur in Zevenbergen; toegang is gratis, een vrije gift is welkom. Wel graag vooraf opgeven via pkmidden@immanuel-parochie.eu of tel. 0168 323 567 (maandag t/m vrijdag tussen 09.30-11.30 uur).

(Zieken)triduüm te Oud Gastel 18-19-20 juni

Ook dit jaar wordt er weer een (zieken)triduüm georganiseerd in Oud Gastel, bestemd voor alle mensen in de Bernardusparochie die door ouderdom of ziekte kwetsbaar in het leven staan: Het thema dit jaar luidt: 'Zin in Ouderdom'. U kunt zich opgeven voor heel het triduüm, maar ook voor een of twee dagen. Deelname is gratis.

Geef u op **vóór 1 juni 2024**

via Martien van Zundert, tel: 0165 513527 / 06 53410054.

Excursie 'In de voetstappen van Pater Damiaan'

De film rond het levensverhaal van Pater Damiaan, afgelopen najaar, maakte zoveel indruk dat de gedachte ontstond om dit jaar een bezoek te brengen aan zijn geboortehuis te Tremelo en zijn herdenkingskapel te Leuven, beide in België.

Ook wanneer u de film niet gezien hebt, bent u van harte welkom deel te nemen aan deze excursie en zo een indruk te krijgen van het leven en werk van deze bijzondere Vlaamse pater.



Datum: zaterdag 22 juni

Vertrek: om 8.45 uur aan de Basiliek van Oudenbosch
Kosten: +/- € 45,00 (mede afhankelijk van het aantal deelnemers),
inclusief inkom en rondleiding, lunch en deelname in de vervoerskosten.
Aanmelden via: depelgrim@bernardusparochie.nl **tot uiterlijk 31 mei!**

Krotjesnacht: 28-29 juni

Ook dit jaar vindt er weer een krotjesnacht plaats in de tuin van de Bartholomeüskerk te Zevenbergen. Een ludieke manier waarop jongeren uit de verschillende christelijke kerken geld inzamelen voor een goed doel. Interesse? Voor meer info kunt u contact opnemen met Anneke Wijne: f.s.a.wijne@hotmail.com

Oproep

Voor de jaarlijkse kerst-/snuffelmarkt in de Jacobuskerk van Fijnaart kunnen altijd spullen binnengebracht worden, iedere dinsdag tussen 13.30 en 15.30 uur in de R.K. kerk van Fijnaart, Molenstraat 26.

Reguliere vieringen in onze parochies:

Woensdag

12.00 uur: oecumenisch middaggebed Oudenbosch

Donderdag:

10.00 uur: Fijnaart

19.00 uur: Pauluskapel Oudenbosch

1^{ste} vrijdag van de maand:

10.00 uur: Hoeven (Het Punt)

Zaterdag:

17.00 uur: Bosschenhoofd

19.00 uur: Zevenbergschenhoek (*de 1^{ste} zondag van de maand om 11.00 uur*)

Zondag:

09.30 uur: Fijnaart, Oud-Gastel en Hoeven

11.00 uur: Oudenbosch en Zevenbergen (*iedere 2^{de} zondag van de maand uitstelling van het Allerheiligste na de viering*)

Koffiedrinken na de vieringen:

Iedere zondag in Fijnaart en Oudenbosch

1^{ste} zondag van de maand in Zevenbergen

1^{ste} zondag en 2^{de} zaterdag van de maand in Zevenbergschenhoek

3^{de} zondag van de maand in Oud-Gastel